

Bevindelijke prediking

Ongeveer tegelijkertijd verschenen er twee boeken over de verkondiging en de doorleving van het heil. In het boek van ds. De Vries ligt de nadruk op de echtheid van de bevinding, zowel in de beleving als in de prediking. Daarbij neemt hij zijn uitgangspunt in de verhouding tussen Wet en Evangelie. Aan de orde stelt hij de toeleidende weg, de inhoud van de zondagen 5 en 6 van de HC, de droefheid naar God, de toe-eigening van het heil en de wasdom in de genade. Vervolgens bespreekt hij de verkondiging van het Evangelie en het karakter ervan. Ten slotte komt hij uit bij de prediking van de puriteinen. Hun manier van verkondigen stelt

hij hedendaagse predikers tot voorbeeld. Steeds weer accentueert ds. De Vries de noodzaak van geestelijk leven en het niet vrijblijvende van de prediking. Door zijn indringende manier van schrijven komt hij dicht bij de lezer staan. Zo benadrukt hij dat de Heere in de prediking iedereen persoonlijk bedoelt!

Het boek van dr. Van Vlastuin is een theologische studie over bevindelijke evangelieverkondiging. Dat is te merken aan de systematische opbouw van het boek en aan de vele theologen, ook van buiten onze kring, die de revue passeren. De schrijver neemt, net als in zijn andere studies, zijn uitgangspunt in de unio mystica, de verborgen geloofsvereniging met Christus. Aan de hand van dat begrip spreekt hij van het trinitarische karakter daarvan, de aard van Gods Koninkrijk, de verhouding tussen Woord en Geest en de plaats die de ziel daarin heeft. Vanuit die vier gezichtspunten beschrijft hij het karakter van een bevindelijke prediking, de bedreigingen ervan, het hart van de prediker en allerlei aspecten van bevindelijke prediking. Ten slotte maakt hij de balans van zijn betoog op. Doordat het boek een echte studie is, is de inhoud ervan wel wat pittiger dan die in het boek van ds. De Vries.



Dr. P. de Vries, **Christus Die ons leven is**. Den Hertog, ISBN 978 90 331 2540 9, 154 pagina's, € 18,90

Dr. W. van Vlastuin, **Naar het hart van Jeruzalem**. Den Hertog, ISBN 978 90 331 2504 1, 199 pagina's, € 19,50